

Eleentje - FolkRoddels.be - 10/10/2006

Les Tisserands... debuut van een schitterende groep! Amorrroma, Traces en Zefiro Torna, hebben met het debuut van Les Tisserands meteen een schot in de roos!

Elk nummer bevat zowel qua melodie als qua interpretatie van het nummer een ontzettend rijke fantasie. Elk instrument vertelt op zijn manier een deel van het verhaal.

Soms treden ze elkaar bij en vervoeren ze je naar oorden waar je de alledaagsheid van het leven even kan ontvluchten. Gedaan met wagens, stinkende fabrieken, individualisme,... Les Tisserands vervoert je naar de wondere wereld der duistere middeleeuwen alwaar naast de vele oorlogen, honger, armoede, de pest er ook mooie dingen zoals een rijke muziekcultuur gecreëerd werd.

Els bezit een prachtig staaltje zangtalent bezit.

'Pur Amor' is het mooiste, eenvoudigste, meest pure, betoverende, vervoerende, ontroerende, glimlachende,... nummer op de cd.
dit zou een fantastisch openingsnummer op een trouw zijn.

'Les Tisserands' is een betoverende plaat die ik elkeen die houdt van verfijnde folkmuziek in een middeleeuwse sfeer en elkeen die daar niet of minder van houdt warm kan aanbevelen. Het is een luisterschijf om U tegen te zeggen. Wanneer je eventjes wil ontsnappen aan de alledaagsheid van onze maatschappij is dit een uitgelezen kans.